

Rolfsted  
Sogns  
Lokalhistoriske  
Forening



Ferritslev Friskole 1910

2023 - 2

## Modtaget siden sidst:

Vi har haft besøg af en kvinde fra Jylland, hvis bedstefar var bror til Marius Pedersen. Hun overdrog os mere end 100 billeder, de fleste familie billeder, men også billeder fra Marius Pedersens værksted i 50 – og 60'erne. Vi modtager løbende billeder, og efterhånden som de bliver lagt ind, kan de fleste ses på [www.arkiv.dk](http://www.arkiv.dk). Besøg os gerne om tirsdagen fra kl 9 med billeder eller spørgsmål.

**Udflugten til Grubbe Mølle** var en både vellykket og strabadserende oplevelse, hvor Susanne Jervelund fortalte engageret om Grubbe Møllens historie. Vi fik lov at se en



vandmølle med et hjul, der kørte, og en vindmølle, der blev sat i gang til ære for os.

På billedet er den netop startet, mens vi sidder i respektfuld afstand.

Kirsten Jervelund åbnede stuehusets stuer, hvor vi fik boller og lagkage serveret.

Det var en god dag med Lokalhistorisk Forening og Nutidens Husmødre.

## Kommende arrangementer

**Mandag den 25. september** kl. 10-15 i Fritidshuset:

### Slægtsforskning

Vi fortsætter med et par dage med slægtsforskning, hvor Bodil Ravnholt igen vil komme og hjælpe alle videre og evt. give et begynderoplæg til nye deltagere.

Husk at medbringe egen pc. I kan benytte netværket i den gamle sal i Fritidshuset. Vi har mulighed for at udlåne en bærbar pc, hvis du mangler.

Vi holder frokostpause undervejs, og hvis man er interesseret, kan vi lave en fælles bestilling til en sandwich (ca 35 kr) eller selv medbringe mad. Foreningen vil sørge for kaffe/te.

Arrangementet er gratis for medlemmer af foreningen.

Tilmelding hurtigst muligt (og helst senest fredag den 22. september) til: Kirsten Grell tlf. 21 77 47 24

**Onsdag den 4. oktober** kl. 14 i

Fritidshuset:

### Jeppe Aakjær

Johannes Nørregaard Frandsen  
fortæller om Jeppe Aakjær

Foredraget arrangeres i samarbejde med Ferritslev Fritidshus, Nutidens Husmødre og Marius Pedersens Fond.



**Mandag den 6. november** kl 10-15 i Fritidshuset: Kursus i slægtsforskning ved Bodil Ravnholt 2. del.

**Onsdag den 8. og 15. november** i Fritidshuset kl. 14:  
**Rolfsted Sogn set fra luften** og en køretur gennem sognet.  
Arne Pedersen viser film på storskærm.

**Torsdag den 23. november** i Ferritslev Fritidshus kl. 14:  
**Papirklip**

Arrangement med Sonja Brandes, der fortæller om kunsten at klippe i papir. Fascinationen af at klippe i papir startede med barndommens gækkebreve, men udviklede sig siden til stor kunst.

Sonja Brandes har fx lavet altertavlen i Sønder Broby kirke, der er et stort sammenflettet papirklip.

Arrangementet laves i samarbejde med Nutidens Husmødre, Fritidshuset og Marius Pedersens Fond

**Lørdag den 2. december:** Julehygge i Fritidshuset

**Torsdag den 18. januar** på Ferritslev Friskole kl. 19:  
Foredrag om ”De hvide Busser” fra Theresienstadt af Rene Meyrowitsch. Foredragsholderens familie kom hjem fra Theresienstadt med De hvide Busser. Han fandt i 2015 ud af, at den svenske Folke Bernadotte, der arrangerede disse transporter, ikke var den virkeligelige helt. Det var derimod de chauffører, læger og sygeplejersker, der deltog i transporten. Kom og hør den



spændende fortælling og se den film, som han har lavet om transporten.

Foredraget laves i samarbejde med Foreningen Norden, Nutidens Husmødre og Ferritslev Friskole

Pris: 60 kr. incl. kaffe og kage.

## Hvem var Thyge Hansen?

Thyge Hansens Vej blev bygget i 2009 og forbinder Fasanvej med Nyborgvej i Ferritslev. I lokalområdet Rolfsted-Ferritslev er der ikke mange andre veje der er opkaldt efter personer. Så det er værd at sætte lys på, hvem var Thyge Hansen.

Thyge Hansen købte i 1846 Skovgaard, som ligger på



arkiv

Skovgaardsvej, og han boede der sammen med hustruen Johanne Marie. (Billedet)

Midt i 1800tallet var der på Midtfn omvæltninger i gang, hvor der blev tænkt nye tanker om både kirkens og almueskolens grundlag og virke. Ideer som tog afsæt i

Grundtvig og Kolds tanker. Ryslinge Højskole var blandt de første i Danmark og dannede arnested for dannelsen af valgmenighedskirker og friskoler. Thyge og Johanne var meget optaget af de nye tanker om skoledrift, og sammen med andre ønskede de at gøre op med almueskolens monopol på skolen. Dengang var almueskolen underlagt sognekirken, og en stor del af undervisningen var udenadslære med salmevers.

Thyge var meget betaget af pastor Birkedal, der var præst i sognekirken i Ryslinge. Birkedal var sammen med Kold med til at grundlægge Ryslinge Højskole. Senere i 1865 blev Birkedal fyret fra sognekirken, da han var meget markant i sine ytringer fra prædikestolen. Han dannede derfor valgmenighedskirken i Ryslinge. Thyge mødtes ofte med Birkedal og har den vej igennem lært Kold og Grundtvig at kende.

Der er ikke tvivl om, at Thyge sammen med en række andre forældre i Ferritslev var meget inspireret af tankerne om at danne egen friskole med ideer fra Grundtvig og Kold.

Hos andre borgere var der forargelse og modstand mod disse fritænkere. Det var derfor ikke uden sværdslag fra sognets myndigheder og Provsten, som havde tilsyn med skolerne. Trods modstanden lykkedes det at få startet skolen op den 2. november 1859. Den første skole havde til huse Havndrupvej 2 i et lejemål hos høkeren. Dengang var der indskrevet 8 børn, som havde 1. skoledag den 12. november. Lokalet blev dog snart for lille. Derfor blev der

bygget et mindre hus på Thyge Hansens mark. ”Huset ved Bækken” på Skovgaardsvej blev i de næste 11 år rammen for Friskolen, indtil den i 1872 flyttede til Lodskovvej.

I de år, hvor skolen lå på Skovgaardsvej, var Thyge Hansen på alle måder tæt forbundet med skolen. Han var nabo, børnene gik der og læreren boede på skolen og fik kosten hos Thyge og familien.

Den første lærer, der blev ansat på skolen, var Eske Dalsgaard Pedersen. Han skriver flittigt breve til sin trolovede Wilhelmine, og fra disse breve har vi et godt indblik i opstarten på Friskolen. Provst Rohmann blev beskrevet som en bister mand, der var meget skeptisk i forhold til undervisningen på Friskolen. Børnene fra Friskolen skulle mundtligt eksamineres på almueskolen, her Rolfsted Skole, under overværelse af Provsten. Provsten insisterede på, at almueskolelæreren skulle overhøre børnene, som naturligt nok var noget skræmte af det. Thyge Hansen gik i diskussion og truede med at forlade eksamen sammen med de øvrige forældre og børnene. Provsten måtte bøje sig og lade Dalsgaard Pedersen overhøre børnene... Et eksempel på, at Thyge Hansen havde ordet i sin magt.

I Ferritslev Friskoles 150 års jubilæumsbog fra 2009 har den daværende Friskolelærer Holger Pedersen gjort et stort arbejde ud af at fortælle om Thyge Hansens liv. Bogen findes på Lokalhistorisk arkiv.



## Bestyrelsen

|                     |             |           |
|---------------------|-------------|-----------|
| Thorkil Jacobsen    | Formand     | 6598 2003 |
| Kirsten Grell       | Næstformand | 2177 4724 |
| Anna Z. Therkildsen | Kasserer    | 2145 3402 |
| Jens Andersen       |             | 2993 5863 |
| Hanne Larsen        |             | 2984 1796 |

Vi har åbent tirsdag i lige uger kl. 15-16 eller efter aftale med  
Thorkil Jacobsen 3013 2394