

# Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening



*Bækkevej 8 ca. 1960. Huset blev bygget i 1809*

## **Modtaget siden sidst:**

Vi modtager løbende billeder, og efterhånden som de bliver lagt ind, kan de fleste ses på [www.arkiv.dk](http://www.arkiv.dk). Besøg os gerne om tirsdagen fra kl 9 med billeder eller spørgsmål.

## **Kommende arrangementer**

**12. januar kl. 19.00 på Friskolen:  
Titanic**

Anders



Henriksen, skoleleder fra Kolding, holder foredrag om Titanics forlis 10. april 2012.

*Titanic bugseres ud af havnen i South Hampton april 1912*

Her får vi den virkelige historie bag nogle af myterne om Titanic. Foredraget vil også omhandle nogle af de personlige skæbner, som vi lokalt er bekendt med, idet en overlevende dansker boede i vores område. Anders Henriksen vil også fortælle om datidens emigration,

omverdenens reaktioner på katastrofen og fundet af vraget i 1985.

Arrangeres i samarbejde med Foreningen Norden, Nutidens husmødre og Ferritslev Friskole.

Pris 50 kr. inkl. kaffe i pausen.

## **27. februar kl. 19.00 i Fritidshuset. Politiet under besættelsen**

Jørgen Thomsen, tidligere stadsarkivar i Odense, fortæller om politiet under besættelsen. Den 19. september 1944 blev næsten 2000 danske politifolk arresteret af tyskerne, som frygtede et fjendtligt bevæbnet korps i tilfælde af en allieret invasion. De arresterede kom i tyske KZ-lejre, og de fleste kom først hjem med de hvide busser i krigens sidste uger. De resterende ca. 8000 politifolk måtte gå under jorden, fx som medhjælpere på gårdene, og der var også politifolk, der gemte sig i Rolfsted Sogn. Jørgen Thomsen har beskæftiget sig med historien på baggrund af en dagbog fra en odenseansk politimand, der overlevede turen til Tyskland, og han har også været rejseleder i politifolkenes fodspor i Tyskland, bl.a. i koncentrationslejrene Neuengamme og Buchenwald. På den baggrund fortæller han historien for os.

Arrangeres i samarbejde med Fritidshuset. Tilmelding til: Fritidshuset tlf. 6598 1315 eller mail@ferritslev-fritidshus.dk

Pris: 60 kr. incl. kaffe og kage.

## **12. april kl. 19 i Fritidshuset. Generalforsamling**

Der afholdes generalforsamling.

Med kort udgangspunkt i sin tilknytning til Hudevad/ Rolfsted-Ferritslev området fra barndom til voksenliv vil radio- og TVjournalist Erik Kirk fortælle om sin far, vognmand Gunnar



Kirk, Hudevad, om hans arbejdsliv og specielt om hans tid under 2. Verdenskrig, hvor han uforskyldt kom ind i modstandskampen for senere at flygte til Sverige. Han slutter med lidt om Gunnar Kirks alderdom på Plejehjemmet Åhaven i Ferritslev.

Ingen tilmelding. Foreningen er vært ved en forfriskning.

## **23. maj: Udflugt til Grubbe mølle.**

Vi starter kl. 12 fra Fritidshuset og 5 minutter senere fra Rolfsted Kirke. Turen går til Grubbe Mølle ved Faaborg, hvor Kirsten Jervelund tager imod os og viser rundt på en guidet tur. Der er både en historisk vandmølle og en hollandsk vindmølle, og begge dele er fuldt funktionsdygtige. Der er kun tre steder tilbage i Danmark, hvor man både har brugt vind- og vandkraft.

Efter rundvisning på møllen drikker vi kaffe og vi regner med at være hjemme igen kl. ca. 17.

Turen arrangeres i samarbejde med Nutidens Husmødre

Pris: 150 kr. Tilmelding til Anna Therkildsen tlf. 21 45 34 02

## **Hvis huse kunne tale.**

Mange i vores område flytter ind i et gammelt hus, og nogle gør et stykke arbejde med at rekonstruere husets og dets beboeres historie, som kan være ganske spændende. Fra Kirsten og Lars Ilum har vi en beretning om huset Bækkevej 8, som refereres nedenfor. Kirsten og Lars Ilum flyttede ud af huset i 1998.

Bækkevej 8 var i 1810 et stykke af en gård under Tøjstrup på godt 8 tønder hartkorn. Gården blev det år solgt for 1000 rigsdaler. Køberen var en vis Frederik Juul, som havde været skoleholder i Steenstrup. Lærergerningen supplerede han imidlertid med ejendomshandel, der sikkert også var mere givtigt; men desværre gik det så meget ud over hans undervisning, at provsteretten i 1806 dømte ham fra embedet for ”forsømmelighed og slet opførsel”. Så kunne han hellige sig ejendomshandel på fuld tid. Han tjente penge på at være ”gårdsлагter”, det vil sige, at han købte og udstykkede gårde. Gården på Bækkevej blev straks lavet til 7 parceller, hvoraf det nuværende Bækkevej 8 var den ene. Parcellerne indbragte til sammen 4.450 rigsdaler. En ganske pæn fortjeneste.

Frederik Juul fortsatte sit virke som ”gårdsлагter” og købte en stor parcel af Boltinggaard inklusive Ringe kirke med ret til kirketiende. Statsbankerotten i 1813 kostede ham imidlertid formuen, og selv om han solgte blyet fra taget på Ringe kirke, døde han som en fattig mand i 1824.

Parcellen på Bækkevej på ca. en halv tønde hartkorn blev købt af Jørgen Madsen, søn af murermesteren på Ravnholt gods og selv murer. Derfor kunne han klare sig

med et hus uden ret meget landbrug. Han opførte givetvis selv det første hus på grunden. Bygningerne bestod ifølge brandtaksationen i 1812 af et stuehus med 7 fag med stuer, kamre, forstue, bryghus samt en skorsten, bageovn og loft. Derudover var der en fløj med lo, lade og kohus, så noget landbrug har suppleret murervirksomheden.

Jørgen Madsen blev i 1808 gift med en af de mange døtre fra Ferritslevgård, Kirsten Salomonsdatter, som imidlertid døde ung. Hun efterlod sig en toårig dreng, Mads.



*Sep. (Dødsfald): Den 1. Maj (1812) død, og den 6. eiusd. (samme) begravet Jørgen Madsen Murermesters Kone n. (født) Kirsten Salomonsdatter af Ferritslevgaard. Alder: 30 aar.*

Jørgen giftede sig bare 6 uger senere med Kirstens halvstoresøster, Rebekka Hedevig Salomonsdatter.

Nævnte Mads overtog huset i 1838. I 1840, altså 30 år gammel, giftede han sig med Mette Andersdatter fra Herrested, som var 27. Det var den helt almindelige giftealder for dem begge på det tidspunkt. Man skulle jo kunne forsørge en familie, når man giftede sig.

I 1845 havde Mads og Mette ifølge folketællingen 2 børn på hhv. 4 og 3 år, nemlig Kirsten og Anders. Derudover boede Mads' forældre i huset og Mads' søsters to børn på 10 og 7 år, som var forældreløse. I alt var de altså 8 i huset. En familie måtte tage sig af sine

egne, og havde man ikke familie, var fattiggården eneste mulighed. Man havde forsørgelsespligt både over for sine børn og sine forældre. Huset blev udvidet med et ølkammer og en aftægtsstue. Gavlene var nu af brændt sten og der var trægulve. Ved folketællingen i 1850 var Jørgen Madsen død, og de to plejebørn, der må have været 12 og 15 år, var der heller ikke mere.

Sandsynligvis har de været ude og tjene.

Sønnen Anders overtog gården i 1878. Han havde året inden giftet sig med Kirsten Larsen fra Rolfstedgård. Hun døde den 6. maj 1878 efter kun 7 måneders ægteskab. I kirkebogen er noteret: "Barselfeber". Under "Døde Mandkjøn" den 4. maj samme år er noteret "Et udøbt drengbarn", "Døde forinden Daaben" med Kirsten og Anders opført som forældre. Sådanne familietragedier var desværre ikke usædvanlige på den tid.

Anders giftede sig igen det følgende år, men hans andet ægteskab varede kun 14 måneder. Så giftede han sig med sin anden kones lillesøster, som allerede havde et barn uden for ægteskab. Han hed Peder. Selv om de sammen fik tre børn, var det alligevel Peder, der overtog gården i 1914, og så er vi jo ved at være oppe i vores egen tid.

Historien om husets beboere er tragisk, men med ganske typiske træk. Livet var hårdt før i tiden, og det kan være nyttigt at huske på, når vi en gang imellem synes, at alt var bedre i gamle dage.



## **Bestyrelsen**

Thorkil Jacobsen	Formand	6598 2003
Kirsten Grell	Næstformand	1277 4724
Anna Z. Therkildsen	Kasserer	2145 3402
Peder S. Frandsen		4037 0179
Jens Andersen		2993 5863

Vi har åbent tirsdag i lige uger kl. 15-16 eller efter aftale med Thorkil Jacobsen 6598 2003 / 3013 2394