

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening



Postkort fra Kappendrup før 1930. Købmandsforretningen.

Siden sidst

15. januar

Var der fælles aften på Friskolen med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden og Friskolen. Per Grau Møller holdt foredrag om genforeningen hvorefter et meget veloplagt Horne Mandskor underholdt med både musik og fortællinger. Der var et fint fremmøde.

26 februar

Underholdt Ruth Espersen med en beretning om sin tid som køkkenpige på Amalienborg, hvor hun blandt meget andet fra køkkenet oplevede Kronprinsesse Margrethes bryllup med Prins Henrik. Vi fik et indblik i en verden, der er lukket for de fleste, og hvor gamle former stadig holdes i hævd. Det var meget underholdende, og der var også et fint fremmøde til dette arrangement.

Torsdag den 20. august

Var der omsider generalforsamling i Fritidshuset, hvor der trods corona var et fint fremmøde. Generalforsamlingen gav sit stiltiende samtykke til, at vi undersøger mulighederne for at restaurere indskriften på den store sten i byparken, og at vi arbejder med at lave nogle oplysende skilte ved gamle huse og steder i lighed med skiltet ved ødekirken.

Knud Knudsen fortalte om sin barndom i Skellerup, hvor han voksede op hos sin mormor og morfar, der var graver ved kirken. Der var mange fine detaljer om livet lige efter krigen og sammenholdet i landsbyen, hvor man aldrig behøvede at føle sig alene, og hvor der var et varmt sammenhold om både arbejde og fest.

Udflugten til Morten Korch og genforeningsarrangementet er udskudt. Se kommende arrangementer.

Hvis nogen ønsker at arbejde sammen med andre om slægtsforskning, er de velkomne i arkivets lokaler onsdag eftermiddage i lige uger. Skriv til Thorkil:
birteogthorkil@jacobsen.mail.dk

Inger Marie Pedersens barndomserindringer fra Kappendrup:

Jeg flyttede til Kappendrup i foråret 1940 sammen med min storesøster Elisabeth og vores forældre. De havde overtaget gården på hjørnet af Øvej og Kappendrupvej efter mors morbror Mads Peter.



Det var ganske vist på det tidspunkt, 2. Verdenskrig nåede Danmark, men i Kappendrup mærkede vi ikke krigen. Vi havde alt, hvad vi skulle

bruge af fødevarer fra køkkenhave og dyrehold. Gården var på 20 td. land, og vi havde 2 heste, køer, grise, høns og ænder.

Når der skulle høstes, lånte vi en hest på Korsgård, så der kunne komme 3 heste for selvbinderen. I 50`erne blev de erstattet af en grå Ferguson traktor. Traktoren betød også, at

far ikke længere skulle gå bag ploven.

I det hele taget hjalp man hinanden på gårdene, både når der skulle slagtes og høstes. På Korsgård havde de en farmor boende, som var meget ferm til al syning, så hun hjalp mor med håndarbejde.

Vi havde 1 karl og 1 pige med fra Brænderup, hvor far og mor havde haft et husmandssted.

På et tidspunkt under krigen måtte flere betjente gå "under jorden". Det var engang i 1944. De blev ansat som landbrugsmedhjælpere på gårde i Kappendrup og Rolfsted, men det var ikke noget, der skulle snakkes om. Gennem en årrække spillede politiorkestret en gang om året på Rolfsted Mølle som tak. Jeg har siddet på "Møllen" og lyttet sammen med andre børn.

Ellers gik barndommen med leg med de andre børn i Kappendrup. Vi legede bl.a. Spark til Bøtten, Rådne Æg og gemme. Vi piger legede også med dukker og dukkehus. Det var min onkel, der havde lavet dukkehus til mig. Når vi havde alderen til det, blev vi sendt i marken for at hjælpe til med at tynde roer ud. Derudover var der ikke så meget, vi skulle hjælpe til med, for karlen og pigen skulle have noget at lave. Som halvstor pige blev jeg også sat til at malke i hånden.

Nogle af vores kartofler blev lavet til kartoffelmel. Det foregik i Rolfsted og blev lavet af Hans Poulsen, som også kørte lillebil. Vi havde mest foderroer, men også sukkerroer. Sukkerroerne blev kørt til Kragelund til Sigurd Veje og lavet til sirup. Vinteren var nok en mere stille tid, så blev der

hugget brænde i skoven, som blev lagt i flotte stakke, der ved Sct. Hans blev kørt ind i brændeskuret. Brændet skulle bruges både på komfur og til opvarmning. I 1953 fik vi lagt centralvarme ind og lavet badeværelse. Jeg har et dejligt minde om det gamle komfur.

Et par gange om året fik vi besøg af Martha, som havde været husbestyrerinde hos vores morbroder. Hun kom med rutebilen fra Langeskov og havde bare en lille taske med. Hun kunne lave de lækreste vafler i det specielle vaffeljern, ikke mindst når den ”urene” mælk/fløde var til rådighed fra en ko, der lige havde kælvet.

Om vinteren blev der også slagtet gris. Det skete i samarbejde med Bylodgård. Så blev der lavet blodpølse og medister. I kælderen havde vi saltkar, så noget kød blev anbragt der. Andet blev røget og henkogt. Det var en stor lettelse, da der i Ferritslev kom et frysehus på Ørbækvej i midten af 50'erne. Vores godt indpakkede kød blev herefter anbragt der.

Efterhånden havde mor født endnu to piger, så vi nu var fire søstre. Henry var vores mælkekusk, og når han kørte til Rolfsted mejeri med vores mælk, kunne vi være heldige at få lov at sidde mellem



mælkespandene. Henry havde også indkøbsseddel med til Rolfsted Brugs. Senere på dagen kom Karl Brugs så med vores varer. Nogle gange havde Henry smør og ost med fra mejeriet.

Vinter er også jul. Inden julemaden kunne komme på bordet, skulle far og karlene vaskes nødtørftigt i bryggerset. Nogle gange holdt karlene jul hos os, andre gange tog de hjem. Heldigvis var der tradition for, at vi 4 piger, fik en gave før mad og dans om juletræet, så var der lidt at få tiden til at gå med.

Tæt ved os boede Rasmus Frisk. Han kaldte sig selv skuespiller og om vinteren satte han skuespil op i forsamlingshuset.

I 1953 fik vi lavet badeværelse, så var det slut med klatvask, bad i zinkbaljen og med vand fra gruekedlen, som der var mulighed for efter storvasken.

I 1943 startede jeg i Rolfsted Skole, hvor jeg fik lærer Jepsen, som boede på skolen på Kirketoften, Skov Sørensen og lærer Madsen. Her gik jeg alle 7 år, jeg gik i skole. Det var nogle af mine erindringer fra barndommen.

Kommende arrangementer

20 januar: Foredrag på Friskolen.

Organisk Mette Nørup og lærer Poul Nørup fortæller om “en kulturrejse langs den jyske vestkyst”

Med udgangspunkt i Nationalpark Vadehavet cykler vi fra Rudbøl til Skagen. I ord, billeder og sang oplever vi

landskabets mangfoldighed i selskab med flere af vestkysten forfattere.

3. marts: foredrag om spejderne ved brødrene Erik og Gorm Friis

7. april: Generalforsamling

20. maj: Udflugt til Morten Korch Museet

Medlemsoplysninger: For at kunne give hurtigere beskeder om evt ændringer i programmet, vil vi bede jer om at sende os en mail med jeres oplysninger: *navn, adresse, telefon*, både fastnet og mobil. I kan sende mailen til *rolfstedarkivet@yahoo.dk*

Facebook: Foreningen har oprettet en side på Facebook, hvor vi er ved at lære at benytte den til at fortælle små anekdoter fra arkivet og hvor der også vil komme omtaler af kommende arrangementer. Hvis du er bruger kan du finde siden ved at søge *Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Arkiv*, vi er stadig på begynderstadiet, så der er ikke så stor aktivitet endnu.

Adr 95
Jenny Johansen
Ørbækvej 858
5863 Ferritslev Fyn



Bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening:

Thorkil Jacobsen, formand	65982003
Kirsten Grell, næstformand	21774724
Anna Z. Therkildsen, kasserer	21453402
Peder S. Frandsen	40370179
Jens Krebs	42471375

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Adr.: Ferritslev Fritidshus

Ørbækvej nr. 916 A (1. sal)

Åbent i lige uger om onsdagen fra 16 til 17 og efter aftale
med leder Thorkil Jacobsen tlf.: 65 98 20 03.

Lukket i juli og august og i skoleferier.