

# Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening



Den gamle central

**2015/1**

## Siden sidst

### Onsdag den 12. november

deltog arkivet i Fritidshusets Senior Klub med nogle billeder fra "Fyn fra luften". Der var rigtig mange mødt frem og der var en god snak med kommentarer.



### Lørdag den 29. november

var der Julehygge i Brugsen og Fritidshuset. Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv deltog som sædvanlig med en stand, hvor vi viste et diashow med luftfoto fra Rolfsted Sogn omkring 1950 til 1960.

Derudover havde vi vores lille konkurrence om en flaske rødvin. Vi havde i år spurgt om hvornår Ferritslev Andelsmejeris bygninger blev revet ned. Årstallet var 2012 og der var mange gode bud på årstallet. Der var mange mødt frem og der var god stemning.



## Tre minutter, ønsker De at fortsætte?

Telefoncentralen i Feritslev blev oprettet i 1911 og nedlagt i 1967. Her følger uddrag af Minna Lykkegårds beretning om sin tid på centralen.



Telefoncentralen blev oprettet med meget få abonnenter i 1911 i en afdeling af den gamle brugsforening.

Ekspedienterne kunne nå både at passe kunderne og ”centralen” på det tidspunkt.

Men der kom flere til og centralen blev udbygget og flyttede til Nyborgvej 1 med centralbestyrerinde ansat - Petrea hed hun!

Huset blev oprindeligt bygget som privatbolig efter nedrivning af en gammel gård (Vestergård) som blev opført igen som Skovgård på Skovgårdsvej. Hele området hørte under Toystrup.

Omkring år 1948-49 overtog Harriet L. Hansen stillingen og var bestyrerinde indtil automatiseringen den 24.maj kl. 13 i 1967.

Harriet kom fra Brobyværk, hvor hun arbejdede som telefonist. Maja blev ansat som assistent og senere indtil automatiseringen som nattevagt.



På det tidspunkt var det bestyrerinden der ansatte, oplærte og aflønnede damerne. Vi yngre var samtidig hus- og haveassistenter.

Ellen, datter af Valborg og Magnus Ost var ansat og udlært - så hende og Harriet skulle så oplære mig. 3 mdr. så skulle vi kende omgangen med ekspeditionerne. Fart på og øvelse kom så med tiden.

Det første opkald jeg fik lov at besvare ved opkald var nr. 297 - Bodil og Poul Sylvest. Hun skulle tale med sin mor Johanne Nordvang nr. 229.

Fra kl. 8- 12 sad vi 2 - fra kl. 14 til 21 alene, men kunne kalde på Harriet, hvis der blev travlhed.

Var der f. eks. udrykning gennem byen, klirrede det i alle klaprelærerne langs ruten Falck havde kørt.

Vi måtte og kunne ikke fortælle folk hvor og hvad årsagen var. Det kunne jo være alarm fra en nabocentral, selv om Falck kørte igennem Ferritslev, Ørbæk eller Ullerslev, der havde alarmeret. Når vi måtte melde pas blev mange sure på os, men det måtte vi så leve med. De blev nok gode igen som de plejede.

Med over 350 abonnenter hed vi ikke en lille landcentral mere med privat ledelse. Vi kom så direkte under FKT - blev organiserede, kom i fagforening og måtte så heller ikke bo på centralen mere.

Lønnen steg til det formidable beløb på 800 kr. – så vi troede vi var rige og opførte os sådan med tøj, sko, make-up osv.

Vi havde faste linjer til nabocentralerne Davinde, Nyborg, Langeskov, Ullerslev, Årslev + mange til Odense.

Vi modtog også besked for vore abonnenter for vore kunder:

N. P. Christensen om bestilling af ornebesøg. Anders Hestehandler i Pårup, kreaturhandler der kørte rundt på en beruset cykel/knallert med stråhatten i nakken. Når han kom hjem fra kvægtorvet ringede han op! ” Er der noget nyt din gamle taask”?

For Knud Svinding på savværket solgte jeg et stort læs træ. Den bedste handel de havde gjort sagde han mange gange siden.

Når en abonnent havde glemt at betale telefonregningen fik vi besked fra FKT at nummeret skulle lukkes ”Midlertidig udgået”. Vi skulle sætte en lang rød prop i så vedkommende ikke kunne ringe op. Vi adviserede som regel vedkommende om lukningen – men det måtte vi for øvrigt ikke. Man kunne så betale regningen på nærmeste posthus og vise os kvitteringen – så måtte vi åbne igen og alle var glade.

Efter krigen og frem til automatiseringen havde vi en lille mellemcentral til Luftmeldetjenesten på Øksnebjerg i Bækstrup.

Den skulle tilkobles, når der var vagt og man skulle observere fly – så der kunne sendes besked til luftvåbencentralen direkte.

Hvor mange år det har eksisteret ved jeg ikke, men Erik Ellegaard, Ellinge, nåede at holde 25års jubilæum.

Nu hedder det jo radarovervågning. En gang hvert 1/2 år fik vi besøg af rejseforstanderinden frk. Sørensen for at kontrollere om vi ekspederede korrekt og tiltalte abonnenterne på en pæn måde.

Hun skulle bare vide, hvordan vi somme tider blev tiltalt.



Vi havde dog i det store og hele nogle rare abonnenter. Det var 16 gode år på Ferritslev Central. Jeg var glad for mit arbejde og savnede det i lang tid efter.



## Arrangementer

**. Hvem har malet himlen blå?**

**15. januar 2015 19.30** i Ferritslev Friskole

Halfdan Rasmussens liv og digtning i ord og toner v. Jeannette Ulrikkeholm.

Jeannette Ulrikkeholm, der er cand. mag. i fransk og italiensk, holder foredrag om Halfdan Rasmussen og hans mange filosofiske digte for alle aldre. Hvem var han egentlig? Og hvad har han at sige os i dag?

Hun både fortæller og synger om og af den populære danske digter, der døde i marts 2002, 87 år gammel. Der bliver også lejlighed til at røre stemmerne ved fællessang.

Alle er velkomne. Entre inkl. kaffe og kage: 40 kroner.

Arrangør: Ferritslev Friskole, Nutidens Husmødre, Lokalthistorisk Forening for Rolfsted Sogn og Foreningen Norden, Årslev

## **Onsdag den 18 februar kl. 19.00**

Lokalhistorisk Aften i Ferritslev Fritidshus hvor Jens Randbøl Rasmussen fortæller om Rolfsted Vandmølles historie og arkæologiske udgravninger.

Pris inkl. kaffe og kage: 50,00 kr.

Billetter kan købes i Ferritslev Fritidshus.

Alle er velkommen.

Ferritslev Fritidshus og Lokalhistorisk Forening



## **Lørdag den 21 marts kl. 15.00.**

Foredrag om Carl Nielsen og Klaus Berntsen – to fynske jubilarer. 2015 er 150-året for komponisten Carl Nielsens fødsel og 100 året for grundloven af 1915, der bl.a. gav valgret til kvinder. En vigtig medskabere af denne grundlov var den fynske friskolemand og venstrepolitiker Klaus Berntsen (statsminister 1910-13) Historisk Samfund markerer disse jubilæer under ét ved at henlægge arrangementet til Nr. Lyndelse Friskole med foredrag om Berntsen og Nielsen ved henholdsvis lektor *Jeppe Nevers* og ph.d. studerende *Per Seesko* (begge SDU) foruden et par af Carl Nielsens sange.

**Sted:** Nr. Lyndelse Friskole, Kirkestien 2, 5792 Aarslev.  
Gratis entre.

**Onsdag den 8. april kl. 19.00** Generalforsamling i Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening. Dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen er vært ved en kop kaffe. Bagefter fortæller Anne-Lise Bækkelund.

**Lørdag den 30. maj, kl 13.00 i Den fynske Landsby.**

Udflugt til den Fynske Landsby sammen med Nutidens Husmødre. En guide tager os med rundt gennem 1800-tallets historie på landet og i byen. Turen tager 5 kvarter. Herefter kan vi gå rundt på egen hånd inden vi drikker kaffe i krostuen (hører under Sortebro Kro). Der køres fra Ferritslev Fritidshus kl. 12.10 og Rolfsted Kirke kl. 12.15

Tilmelding til Hanne-Lise tlf.: 30306740. Pris 120 /160 kr. inklusive entre, kaffe og guide. Evt. Kørsel 25 kr.



***Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Arkiv***  
***Ørbækvej 916 A***  
***5863 Ferritslev***

**Bestyrelsen for Lokalhistoriske Forening:**

**Thorkil Jacobsen, Rolfsted, formand**

**65982003**

**Nanny Gitz, næstformand**

**65981373**

**Anna Z Therkildsen kasserer**

**65981654**

**Arne B. Pedersen, arkivleder**

**65981274**

**Inger Tønning sekretær**

**65982500**



Åbent i lige uger om onsdagen fra 16 til 17 og efter aftale på tlf. 65981274. Lukket i juli og august og i skoleferier.

Adressen er Ferritslev Fritidshus Ørbækvej nr. 916. ( 1. sal ).

E-mail: [rolfstedarkivet@yahoo.dk](mailto:rolfstedarkivet@yahoo.dk) hjemmeside [www.rolfstedarkivet.dk](http://www.rolfstedarkivet.dk)

